



ÖFG

NYTT

Nummer 1 juni 2024



Tidskrift för Örebro Folkdansgille

Innehåll

- s 2 Tidning i nytt format
- s 3 Ledare juni 2024
- s 3 Utflyktstips Dalkarlsberg
- s 4 ÖFG:s årsmöte
- s 5 Vårens danskvällar
- s 6 Första tisdagen i mars
- s 7 Bilder från promenad
- s 7 Bowling på Strike
- s 8 Boulespel i Karlslund
- s 9-10 Avslutning på vårens promenader
- s 11-12 Förrådet på Höglundagatan 50 tömt
- s 13 Nostalgi efter tömning
- s 14 Föreningsmöte 13 juni 2024
- s 15 Jubilarer
- s 15 Adressändringar
- s 15 Avgående medlemmar
- s 15 Dans i höst
- s 15 Midsommarfirande
- s 16 Lite ÖFG-historia

Tidning i nytt format.

ÖFG-Nytt kommer ut enbart elektroniskt. Du som vill läsa den på papper kan skriva ut den. Orsaken är ekonomisk.

Om det ska bli fler ÖFG-Nytt krävs det att medlemmarna inkommer med bidrag, både i form av texter och bild.

Vi som arbetar med ÖFG-Nytt är:
Gertrud Åsman, Nils-Olov Åsman.

Ansvarig utgivare är: Torbjörn Brännlund

Foto är tagna av redaktionen, nuvarande och före detta medlemmar om inget annat anges.
Omslagsbilden: Rita, Katarina och Bettan dansar Trisspolska på Axbergs IP midsommar 1995.

Bidrag skickas till gno@bahnhof.se



Ledare juni 2024

Äntligen vår eller snarare försommar, men idag känns det som höst trots solen som skiner över alla barn som slutar skolan.

Vårterminens dansträningar har också avslutats och nu väntar bara examen för våra dansare. Det känns ju som om examen för alla dansare sker lite senare i samband med midsommaruppvisningarna.

Tack vare samverkan mellan tre föreningar så blir det fina uppställningar runt midsommarstången i år också.

Våra medlemmar som inte dansar har ju på sedvanligt sätt promenerat hela våren i ur och skur samt när vädret varit lämpligt även utmanat varandra i boulespel. Familjen Sternhammar har även i år generöst bjudit in till avslutning i sitt fina sommarställe.

Trots stigande ålder och avsaknad av yngre medlemmar så får man väl ändå säga att föreningen fortfarande har många aktiviteter som passar medlemmarna. Ett stort tack till alla ledare för de olika aktiviteterna!

Ett stort tack till alla som engagerar sig för att hålla samman föreningen och samtidigt vill jag önska alla en riktigt skön och härlig sommar.

Torbjörn

Utflyktstips:

Gör en tur till Dalkarlsberg där vår spelgrupp deltar!

Spelmansträff i Dalkarlsberg

"Dä låter i bärke", spelmansträff med all sköns instrument å musik i Smedjan, Dalkarlsberg. Fika finns att köpa.

Tid: fredag 19 juli kl. 15:00

Plats: Smedjan, Dalkarlsberg



ÖFG:s årsmöte 2024

Så har vi då genomfört föreningens årsmöte för 2024. Med Börje som ordförande och Karin som sekreterare var det snabbt avklarat.

Som tidigare år var vi bokade på Margareta festvåning där vi 19 deltagare serverades en god middag efter avslutade förhandlingar.

Som brukligt lockades vi med lotter och som lotterivinster i år var det prydnadssaker, ljusstakar, skålar med mera som tagits omhand efter tömningen av ÖFG:s förråd.

Alla fotoalbum och cd-skivor från vår verksamhet fanns på plats att välja bland.

De skivor som blev kvar gick till secondhandaffär och resterande foton till sopsorteringen. Några filmer och VHS-band finns kvar att ta del av för intresserade.

För mig blev årets årsmöte lite extra då jag fick Boohästen att ta hand om. Den har nu fått en stallplats bredvid en mindre kamrat så han behöver inte känna sig ensam.

Vår spelgrupp hade också nöjet att ordna med ett musikquiz som jag hoppas blev både lite klurigt och roligt. Brittstin kammade hem alla rätt och förärades en chokladask.

Till sist - tack till Lennart och Ann-Britt som ordnat allt till det bästa.



Berit L



Vårens danskvällar



Vi har fortsatt vårt samarbete med Wadköping och Nerkia, det var riktigt smart när vi började dansa tillsammans. Under våren har vi varit ca 12 par varje gång vi har träffats och minst 4 spelmän varje gång. Det har varit trångt och varmt men så underbart roligt! Sista gången på terminen skulle man kunna säga var 27 maj. Under träningarna i juni är det bara de som ska

vara med till midsommar som är med och dansar. Hela maj har också bjudit på ett härligt försommarväder och just den här måndagen var alla inbjudna till korvgrillning innan det var dansdags. Nerkia hade föreningsmöte och skulle avsluta med korv. När grillen var igång och de första korvarna levererade öppnade sig himlen och vi bjöds även på en rejäl åskskur. Det regnade sig igenom nästan hela korvgrillningen, några solstrålar bröt av mitt i men mest regn. Tur att vi var nära Café Skogen och kunde sitta inne.

Vi kunde inleda dansträningen lite tidigare och träningen gick som en dans. Det är skillnad när man är många, både dansare och spelmän.

Juniträningen, då fick jag äran att vara stand-in så jag fick fortsätta dansa även om jag inte ska dansa till midsommar. Första träningstillfället var det härligt väder igen och vi var på dansbanan vid Café Skogen. Vi var 8 par som övade inför den stora högtiden. De flesta danserna gick fint att få till, men som tur är har vi två gånger till att öva där vi inte är helt säkra.

Tack alla dansledare, dansare och spelmän för en härlig vår!

/Katarina



Första tisdagen i mars 2024

ÖFG:s vandrare träffades för att gå till Erik Rosenbergs stuga i Osets naturreservat.

Vädret var grått och stigen lerig. Men vad gör det i gott sällskap. Väl framme i stugan var en brasa tänd i kaminen och fräscha dukar på borden. Ideella krafter?

Varmt och skönt att inta medhaft kaffe och frukt. Tittade man ut genom fönstret fanns där ett fågelbord med flera småfåglar som käkade, bland annat domherrar, som jag inte sett hemma hos mig på flera år. Domherrar ska varna för snö sade man förr. Hoppas det inte är sant.

Så var det dags att gå tillbaka till bilarna. Bengt H började prata för sig själv. Försökte få kontakt, men det visade sig att han fått kontakt med någon annan i sin fantastiska hörapparat. Allt väl!

Ännu en skön tisdagspromenad.



Brittstin



En tisdag gick vi från Hjortstorps Gärd till Venastugan och fikade.



Fika vid Karlslundsfallen en tisdag i maj.



Vandring i Karlslund då ryktet säger att Lennart gick vilse.



Missing people

Bowling på Strike

Den 5 februari var vi 10 stycken som var på Strike och rullade några klot. Det gick ungefär som vanligt för mig dvs. dåligt för det mesta. Men det gör inget för det är lika roligt ändå och det är alltid lika kul att träffa alla. Vem som vann vet jag tyvärr inte, men det spelar ingen roll vem det var, lika roligt ändå. Stort tack till Lennart som ordnar våra aktiviteter. Ser fram mot fler i vår.

Vid tangentbordet Bettan



Vinnaren i det här laget står längst till höger på bilden.

Viking Bowling Report - Bana 9											2024-04-17									
STRIKE & CO ÖREBRO																				
BANA 9 VIKINGEN LÄNCHOKKTERAPIEN FÖR UÅKA BEHÄLLNINGAR																				
ULF, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9																				
9	9	-	8	-	5	9	/	X	6	/	X	8	-	-	-	-	-	-	-	-
19	28	36	41	61	61	61	101	111	111	111	119									
ULF, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9																				
4	Ⓡ	-	6	7	/	4	3	7	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	12	18	32	39	46	52	52	52	52											
ULF Totalt: 171, Snitt 81																				
LENNART, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9																				
4	5	7	-	9	-	9	-	9	-	3	/	Ⓡ	-	3	6	3	-	7	-	
9	16	25	34	43	61	69	78	81	88											
LENNART, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9																				
7	-	7	-	9	Ⓡ	-	8	3	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	14	23	31	39	42	49	49	49	49											
LENNART Totalt: 137, Snitt 81																				
GULLMAR, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9																				
8	-	4	4	X	Ⓡ	1	X	6	3	6	3	-	7	Ⓡ	2	9	-	-	-	
8	16	35	44	63	72	81	88	97	106											
GULLMAR, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9																				
7	2	8	-	Ⓡ	-	8	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	17	25	33	53	63	63	63	63	63											
GULLMAR Totalt: 189, Snitt 106																				
THORBJÖRN, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9																				
7	-	X	-	6	5	-	5	-	-	/	6	2	3	6	6	-	7	-	-	
7	23	29	34	39	55	63	72	78	85											
THORBJÖRN, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9																				
8	/	7	/	6	-	6	-	9	/	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	33	39	45	58	61	61	61	61	61											
THORBJÖRN Totalt: 146, Snitt 91																				
INGER, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9																				
3	6	-	7	Ⓡ	1	Ⓡ	-	9	/	5	2	-	8	7	-	3	4	9	/	
9	16	25	33	48	55	63	70	77	87											
INGER, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9, 2014-11-02, Bana 9																				
1	5	4	-	9	-	Ⓡ	-	3	/	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	10	19	27	43	52	52	52	52	52											
INGER Totalt: 139, Snitt 87																				
Bana 9 Totalt: 762, Snitt 93																				
Totalt: 762, Snitt 93																				

Boulespel i Karlslund



Så kom då våren äntligen efter kyla och snö ända fram i maj. Första gången det var boulespel den 24 april blev det kallt om fingrarna har jag förstått som inte hade möjlighet att vara med. Boulespelet kom igång på riktigt i mitten på maj och det är alltid lika roligt att träffas och spela. Det har tyvärr inte blivit så många gånger för egen del men hoppas på att kunna spela mer i höst. Det är ju inte så att kloten alltid studsar och rullar din väg men vad gör det. Det är alltid glada tillrop när det går bra för en lagmedlem men också lite att "nu ställer du inte till det" till motståndarlaget.

Vissa matcher har varit mycket jämna medan andra har rasat iväg och avslutats väldigt fort men då finns ju tid att få revansch i en ny match.

Vi avslutar alltid med fika och det har varit eget fika, men nu har det öppnat en servering i Karlslunds motionscentral som dock har stängt på onsdagar. Vi får hoppas på förändring på det för de har gott hembakat fikabröd till humana priser. Värt att gynna så de finns kvar.

Gertrud



Avslutning på vårens promenader

Under denna vårtermin har vi väl varit mellan 4-14 stycken "gamla" ÖFG-are som har slutit upp efter Ulfs uppmaning på mailen om tisdagspromenad. Vi har besökt många motionsslingor i Örebrotrakten som Karlslundsskogen, Adolfsbergsskogen, Sommarro, Naturens hus och Boglundsängen. Det kanske är ytterligare några fler platser där jag ej kunnat medverka av olika skäl. På senare delen av våren har även Lennart bjudit in till boulespel i Karlslund på onsdagar. Det är så roligt att se att en så pytteliten kula och några större tyngre klot kan ge sådan glädje till en samling pensionärer.

Nu fick vi en inbjudan på mailen om avslutning hos Inger och Ulf till Gröna udden vid Väringen. Det skulle promeneras, spelas boule, grillas och fikas. Tisdagen 4 juni bjöds det på ett underbart högsommarväder med sol från klarblå himmel. Vi var 14 stycken som antagit inbjudan och så började aktiviteterna. Vi indelades i fyra boulelag, där två började spela medan de andra lagen gick sin promenad. Stugområdets boulebana ligger naturskönt under vackra spikraka björkar. Spelplanen var krattad och kampen blev jämn. Vi blev avbytta av de som vandrat runt och nu var spelsugna. Ulf var vår guide under promenaden runt stugområdet och hade historier om både kända och okända boende. Många bilar passerade oss på vägen och alla vinkade glatt igenkännande till Ulf.

Efter promenaden tog alla plats var man så önskade i trädgården, under tak, mitt i solen eller i hammocken med ljuvlig utsikt över en del av Väringen. Grillen var på och det bjöds glassbåtar till kaffet. Tack Brittstin! Det fanns också glutenfria lingonrutor till både glutenintoleranta och vanliga människor. Tack Inger och Ulf för möjligheten ni gav oss att trivas i goda vänners lag i denna underbara natur. Ses förhoppningsvis i höst.



Berith H



Förrådet på Höglundagatan 50 tömt

Klockan 10 den 16 januari sammanstrålade ett gäng ÖFG:are för att tömma förrådet. Styrelsen var representerad med Torbjörn, Börje, Berit L, Ulf och Nils-Olov. Dessutom anslöt Inger, Göran B och Gertrud. Styrelsen hade bjudit in KF och Anders Åström representerade distriktet. Hjördis Götze från KF tog hand om alla dräktdelar, tyger, bilder och pärmar som hörde till dräktutbildning eller forskning. Det blev en anseelig hög med kartonger som försvann där. Anders Åström och Torbjörn tog hand om distriktets planscher, faner och kistan. Börje och Ulf tömde skåpet på pärmar med bokföring, för att hemma sortera ut vad som måste sparas och vad som kan slängas. Det blev lite diskussioner om sakerna i skåpet. Några saker lades i lådan för att kunna bli vinster till årsmöteslotteriet, andra direkt i skräphögen. Skåpet tog Göran B hand om och det lastades i Börjes kärra för att köras till Ge för livet.

Klockan 11 hörs Ann-Britts röst. ” Jag tog fel på tiden, men jag har kaffe med mig”. Det var bra att du och Lennart tog fel på tiden för det smakade gott med fika då. Till slut kommer man ju till lådor med innehåll som är svårt att direkt säga om det ska slängas eller vara kvar, så några pärmar från 70- och 80-talets resor följde med hem till oss för att rensas, likaså en låda med alla möjliga prylar att gå igenom.

Herrarna körde in bilarna och kärran på gården och snart var det tomt både i korridoren utanför och i förrådet. Snabbt jobbat när man är några stycken och fler hade inte fått plats. Det var trångt ändå.

Gertrud



Vi tömde förrådet!



Kärran fylld.



Nostalgi efter tömningen

På kvällen efter vi tömt förrådet satte jag mig och tittade i en av pärmarna. Genom att bläddra igenom den fick jag återuppleva hur föreningen tog kontakt med Rolf Leander som ordnade utbytet med Frommern i Tyskland 1975. Men det började redan 1974 då vi skrev och frågade om utbyte med Österrike eller Schweiz 1975. Det kunde de inte erbjuda men däremot ett utbyte i Tyskland. Sen finns det en rad med brev, både på tyska och svenska, mellan Göran Hansson, som var ordförande då, och Rolf Leander och Manfred i Frommern i Tyskland.

Vi tog ju emot det tyska folkdanslaget över midsommar 1975 och jag hittade många brev med förfrågningar från kommittén till olika företag runt om i länet. De blev erbjudna en uppvisning av det tyska laget mot att de bjöd på kaffe eller lunch. Många sa ja, men inte Lithells i Sköllersta där man frågat om att få korb till grillning som gåva. Även Örebro kommun tillskrevs om bidrag och vi fick 1500 kr från kommunstyrelsen beviljade 1974 för resa till Tyskland och 2000 kr från Kulturnämnden 1975 mot ett antal uppvisningar. I kontraktet stod att tyskarna bland annat skulle dansa i Brevens bruk på midsommarafton men så blev det inte för enligt arrangörerna i Brevens bruk fanns det inte plats till det. De tyska gästerna ville även besöka Stockholm och därför skrev kommittén till Nils-Erik Baehrendtz på Skansen och bad om 50 fribiljetter vilket de fick. Det var mycket arbete nedlagt inför besöket vilket man förstår när man läser programmet för besöket som också finns med.



Hittade också alla anmälningsblanketter från de som åkte med på resan till Frommern några veckor efter tyskarnas besök. Där hade var och en fått fylla i om de kunde tyska eller engelska eller om de kunde guida någon del av resan med mera. Det var inte så många som vill ställa upp och guida men en medlem skrev "från Örebro till Hallsberg". Det fanns offertförfrågningar och offerter på resekostnaderna och naturligtvis också en slutgiltig deltagarförteckning. Spritlistan till tullen i Sverige när vi återvände fanns också. Ni som var med vet vad jag menar. Våra värdar var så generösa att alla fick en liten flaska Plettengeist, starkvin som liknar glögg, morgonen när vi skulle resa hem. Då hade ju många redan köpt ut den ranson man fick ta med hem så plötsligt hade vi lite förmycket. Hur lösa det enklast? Jo genom att räkna ihop hur mycket vi hade totalt och dela det på antalet myndiga deltagare



och sen betala skatt för det som blev för mycket. Det höll i tullen!! Skulle det nog inte gjort idag.

Det här var en sommar man inte glömmer.

Gertrud.

Föreningsmöte 13 juni 2024

Vi samlades 16 stycken ÖFG:are i Café Skogen för terminens sista föreningsmöte. Vi började med fika, kaffe och Café Skogens erkänt goda räkmackor.

Mötet flöt på snabbt och det var inga kontroversiella frågor som kom upp. Börje meddelade att föreningen har minskat med tre medlemmar som inte betalt avgift trots påstötning via mail så nu är vi 26 betalande. Vi fick rapporter från vårens danskvällar, promenaderna och boulespelet samt avslutningen hos familjen Sternhammar. Dansarnas midsommarprogram presenterades och meddelades att nästa ÖFG-Nytt är beräknat att skickas ut i midsommarveckan. Klubbmästaren frågade om det fanns intresse för att eventuellt boka någon resa till Lerbäcks teater eller om det fanns andra intressanta aktiviteter i närheten. Eztrad vid Rosängen var ett av förslagen som klubbmästariet arbetar vidare med.

Vi önskade varandra en trevlig sommar och så ses vi i höst igen.

Gertrud



Räkmackan fotas



Grattis till er som jubilerar

Hösten 2024

Brittstin Granberg 85 år 31 augusti

Gertrud Åsman 75 år 7 september

Elisabeth Glinnerås 65 år 30 november

Adressändring:

Katarina och Thomas Hjærtmyr

Vasaplatsen 6 A

411 34 Göteborg

Avgående medlemmar:

Jan Berg

Rita Carli

Åsa Källström

Dans i höst:

Dansträningen börjar 9 september kl. 18.30 i Café Skogen.



Midsommarfirande

Här har ni chansen att se dansuppvisningarna vi dansare tränat in!

11.00 Uppvisning på Rosta Dagcentral

13.00 Stångresning, dansuppvisning och lek med barnen i Sannahed.

14.30 Dansuppvisning och danslekar med barnen på Café Skogen.

16.00 Uppvisning vid Mikaelsskyrkan.

ÖFG-historia

- 1950 Örebro folkdansgille bildas
- 1952 Örebro folkdansgille beviljas inträde i Svenska Ungdomsringen.
- 1953 Inviges den nya gillesfanan.
- 1955 Femårsjubileum avhålls i Axbergs Bygdegård.
- 1957 Tilldelas gillet en svensk fana på uppdrag av bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag.
- 1958 Medlemsbladet ÖFG-Nytt utkommer med ett nummer under vardera vår- och höstterminen.
- 1959 Gillet förhyr egen lokal.
- 1960 Jubileumsfest avhålls i Edsbergs Bygdegård.
- 1962 31 december har gillet 43 inreg. medlemmar.
- 1965 Deltagande i Bygdeungdoms- och Riksspelmansstämma i Örebro. Firande av ÖFG:s 15-årsjubileum i Eklundaskolan samt medverkan i olika arrangemang i samband med Örebro stads 700-års-jubileum.
- 1967 Fem par från Örebro Folkdansgille medverkar i danstävlingen "Hälsingehambon".
- 1968 Gillet slutar som segrare i den stora lottförsäljningstävlingen som anordnats under en följd av år och erövrar därmed för alltid vandringspriset - enligt verksamhetsberättelsen "en pampig ljusstake".
- 1969 En dräktkurs i gilletts regi anordnas under hösten.
- 1970 20-årsjubileumsfest avhålls i Eklundaskolan.
- 1971 Folkdansgillet flyttar sin verksamhet till Föreningsgården i Brickebacken.
- 1972 ÖFG har 99 medlemmar. Sex par dansare från gillet medverkar i "Hälsingehambon".