

# Dalaringen

Nummer 3–2024

Årgång 53



Foto: Anki Sunnanhagen

Folkdansringen Dalarna

Distrikt av Svenska Folkdansringen

## Tog du ledigt i sommar?

Hur har sommaren varit? Har det varit ett liv i sus och dus med vin, kvinnor och sång? Om det var ditt val så var det det du behövde så här över sommaren. Inget att ha dåligt samvete för. Vi behöver alla en paus för att ladda batterierna och orka en stund till.

För min del tog jag ledigt från de flesta av mina engagemang och bara latade mig. Nu är det dags att starta hjärnan igen och det är inte lätt. Den lata rackaren protesterar våldsamt. Nu stundar tider med mycket pappersarbete för att distriktet ska fungera. Så ingen chans till latsida nu, varken för mig eller min hjärna. Det är också lite roligt att fundera över vad som kan vara bästa nyttan för distriktets föreningar av det som erbjuds från distriktet.

Jag hoppas att vi ses någon gång under hösten.

Elisabeth Lindholm



## Polskan som kulturarv

Det blev klart i slutet av maj att polskan skrivits in på den svenska förteckningen över immateriella kulturarv. Förteckningen har bland annat till uppgift att sprida kunskap om och bevarande av traditioner i landet. Så småningom kan svenska kulturarv komma upp på UNESCO:s lista på kulturarv i världen. För polskans del är det troligt att vi behöver arbeta tillsammans med Norge för att lyckas med att få in den på UNESCO:s lista.

I början av augusti är det polskmärkesuppställning, i år i Östersund. Det var tre dagar med dans, både på dagtid och på kvällarna. Ett aktivt bevarande av de svenska polskorna och den särart som varje polska har tillsammans med sin musik.

Vad händer nu? Jag vet faktiskt inte. Det är så nytt och ännu har jag inte hunnit tänka igenom. Jag vet att det görs aktiviteter på några olika håll i länet för att uppmärksamma det som hänt.

Elisabeth Lindholm



Bronsmärke i polskmärkesuppställningen.



## Leksands folkdanslag till Lillehammer i maj.

Under Kristihimmelsfärdshelgen for 20 Leksandsdansare till Lillehammer för att umgås med våra norska dansvänner, och delta i en kurs i Rörospols. Dessutom tre musiker som ville spela ihop med sina norska spelvänner.

Alla dansare fick plats i Kirsti Lier Rambergs stora hus uppe på en bergsslutning, med vidunderlig utsikt. Spelmännen bodde i en spelmans stuga, ännu högre upp på ett annat berg, med ännu tjugigare vyer utanför fönstren.



Foto: Carin Wikström

Redan på torsdagskvällen dansade vi flera timmar i "Bankhuset" i centrala Röros, ett riktigt danspalats. Vi tränade tillsammans med det norska laget inför en uppvisning som vi skulle genomföra på ett torg vid gågatan på lördagen.



Fotograf: Marika Bygren Nilsson

Fredagen ägnades åt kursen i Rörospols, med två av Norges bästa instruktörer som ledare. Varmt och full fart, mycket roligt. Kursen slutade klockan två, sedan fick vi ledigt några timmar innan middagen i Bankhuset. En del åkte hem och vilade, andra passade på att ströva efter gågatan och upptäcka de centrala delarna av Röros. På kvällen dansade vi i Bankhuset fram till halv tio, både gemensam och fri dans, många duktiga spelmän och spelkvinnor på scenen.





Foto: Leksands folkdanslag

På lördagen åkte vi ner till centrum i god tid för att öva på våra egna danser inför uppvisningen. Vi paraderade tillsammans med norska laget upp till torget där vi skulle dansa. Vi dansade först de gemensamma danserna, sedan tog det norska laget vid, därefter var det vår tur och till sist bjöd vi upp publiken på en polonäs. Allt gick bra, trots de stora, ojämnt liggande stenplattorna, som inte är ett särskilt optimalt underlag för våra svenska danser.

Efteråt fick vi fika hos dansare som bodde högt upp på en annan sluttning. Där kunde vi också byta om till civila kläder. De som ville åkte hem och vilade, medan andra åkte till Maihaugen, ett område liknande Skansen i Stockholm. Där fanns mycket av intresse, både gammalt och lite nyare. Middag på Bankhuset och dans i tre timmar, sedan åkte vi hem för att sova en sista natt. Vädret var fantastiskt hela tiden, vilket förstås bidrog till några verkligt trevliga dagar i dansens och vänskapens tecken.



Emelie, Marika och Pelle.  
Foto: Leksands folkdanslag

Sammanställt av Carin Wikström, Leksands folkdanslag.



## En liten uppdansningsrapport

Det var 100 – 105 par som dansade för märke och byggedansdiplom eller fortsättningdansade. Det var lite färre bronsdansare än de senaste två åren. Många dansade för silver, troligen en effekt av det projekt som genomfördes och som tidigare gav många bronsdansare. Det var fyra personer som klarade stort silver.



Det nästan nya märket som kallas förtjänsttecken delades ut till Anders Wedlund och Bengt Jonnson. Två duktiga spelmän som under många år värnat om polskedansen på olika sätt.



Anders Wedlund och Bengt Johnson.

Text och foto: Mikael Björck

# Folkdansringen Dalarnas Upptaktsträff söndag 15 september vid Sockenstugan, Siljansnäs kl. 14.00 – c:a 17.00

Alla medlemmar i distriktet är välkomna till Upptaktsträff inför hösten.

Se distriktets hemsida: [www.folkdansringen.se/dalarne/kalendarium.html](http://www.folkdansringen.se/dalarne/kalendarium.html) Se 15 september.

Kostnad 50:- per person eller 100:- per familj vid betalning i förväg till bankgiro 5747-5170 eller Swish 123 49 44 179 senast 6 september. Ange "Upptakt + namn och antal personer". Vid senare anmälan så kostar det 60:- resp. 120:-. Då får man fika om det finns kvar. Anhörig kan vara icke medlem. Behöver du/ni specialkost anmäl detta till [dalarna@folkdansringen.se](mailto:dalarna@folkdansringen.se) senast 6 september.

Preliminärt program:

Vi bjuder på fika, kaffe/te/saft samt fikabröd vid ankomst.

Lekar, sång och dans.

Innan vi skiljs åt äter vi egen matsäck. Grill finns på plats att använda.

Ta med regnkläder och dansskor. Om vädret tillåter är vi utomhus i första hand, annars inomhus.

**Varmt välkomna/ Distriktsstyrelsen gm Roland Berg**

## Kallelse till Distriktsmöte/Höstmöte i Folkdansringen Dalarna

Distriktsstyrelsen kallar till ordinarie Höstmöte lördag 26 oktober i Ludvika. Platsen är Gonäs Folkets Hus några kilometer väster om Ludvika.

Se distriktets hemsida: [www.folkdansringen.se/dalarne/kalendarium.html](http://www.folkdansringen.se/dalarne/kalendarium.html) Titta på 26 oktober.

Mötet börjar 15.00, och före mötet serverar Ludvika Folkdansgille fika från c:a 14.30. Efter mötet bjuder Ludvika Folkdansgille in till samkväm enligt separat annons.

Sedvanliga frågor för höstmötet omfattar bland annat beslut om verk-samhetsplan och budget för år 2025. Dessutom de punkter som kvarstår sedan distriktsstämma i mars i år.

- 1) Stadgeändring 1:a beslutet
- 2) Val av Polskmärkeskommitte', 1-3 ledamöter
- 3) Vad händer med polskuppdansningens statuter

Handlingar inför mötet skickas ut som e-post till varje förening (sekr. eller ordf.) och de kommer att finnas på distriktets hemsida/kalendarium inför mötet. Handlingar på papper kommer att finnas till hands vid mötet. Alla medlemmar är välkomna att delta i mötet. Beslut fattas av föreningarnas ombud vid mötet. Normalt samma ombud som vid årsmöte, men varje förening kan utse andra ombud för detta möte.

Antalet ombud bestäms av antal registrerade medlemmar 31 december 2023. Övriga medlemmar har rätt att delta i mötet, delta i diskussion och lägga förslag. Vid beslut är det bara ombuden som röstar.

Antal medlemmar	Antal ombud
1 – 25	2
26 – 50	3
51 – 100	4
101 – 150	5
151 – 200	6
201 – 250	7
251 – 300	8
301 -	9

Varmt välkomna / Distriktsstyrelsen gm Roland Berg







## Ludvika Folkdansgille

Efter distriktets höstmöte den 26 oktober 2024 inbjuder  
*Ludvika Folkdansgille*  
till

## *Samkväm*

*i Gonäs Folkets Hus*  
*Smörgåstårta serveras ca kl. 17.30*  
*och därefter blir det dans till*  
**VÄSTERBERGSLAGENS DRAGSPELSKLUBB**  
*Kaffe och kaka i pausen*

Anmälan till Ludvika Folkdansgille genom inbetalning av kostnaden 100:- per person  
till

Pg 12 44 60-7 senast den 18 oktober  
Obs! Anmäl specialkost



*Förfrågningar:*  
*Karin Andersson 073 - 180 57 22*  
*E-post: kabitta51@gmail.com*



## Inbjudan Fart & Fläkt Avesta 12-13 oktober



Kursen vänder sig till dig som vill dansa länge och intensivt med korta instruktioner oavsett ålder. Du som dansare har möjlighet att påverka dansval och innehåll.

Danshelgen kommer att innehålla:

- Smådanser/gillesdanser
- Uppställningsdanser/turdanser
- Polskor
- Nyare danser/utländska danser
- Visstuga på lördagskvällen

### Anmälan

[Via denna länk](#) senast 8 september. Kursen har 35 platser.

### Kursledare:

Magnus Samuelsson håller i passet med polskor.

Dans- och musiksektionen håller i övriga pass.

### Kursavgift

Folkdansringens medlemmar 1 200:-

Ännu ej medlemmar i Folkdansringen 2 100:-

Priset inkluderar kurs och mat (fr o m förmiddagsfika på lördagen t o m eftermiddagsfika på söndagen).

Kursavgiften justeras när du har blivit antagen till kursen.

### Plats

Avesta församlingsgård, Bruksgatan 1, Avesta

### Boende

Boende erbjuds på Älvsbrogårdens vandrarhem, Älvsbrovägen 33, Avesta (inkl. frukost, per person och natt, vi fördelar i mån av plats)

Enkelrum 900:-

Del i dubbelrum 695:-

Del i fyrbäddsrum 495:-

Möjlighet till boende finns redan från fredagen.

### Kursansvarig

Marie Lindström

marie.lindstrom@folkdansringen.se

070-542 95 84

[Hela inbjudan som PDF hittar du här](#)

*Med vänlig hälsning,  
Svenska Folkdansringen,  
[www.folkdansringen.se](http://www.folkdansringen.se)*

*Det här utskicket går till dig som är medlem i Svenska Folkdansringen samt Folkdansringens föreningar och distrikt.*

# Barndans från 3 år



Barndans från 3 år för både nybörjare och för de som dansat tidigare termin. Föräldrar får gärna vara med och dansa med sina barn!

Vi leker fram barnens dans- och rörelseintresse med enkla och roliga rörelser i takt med musik som utvecklar barns balans och koordination.

Vi dansar på söndagar udda veckor kl. 14.00-15.00 med start V. 37:

15 september, 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november och 24 november.

Medlemsavgiften för 2024 är 330kr/år. Betalas in antingen via bankgiro 325-5536 (ange namn på barnet som ska vara med) eller via swish 123 145 07 33.

Anmälan sker via mail till: [storatuna@folkdansringen.se](mailto:storatuna@folkdansringen.se)

Plats: Kvarnforsplan 2, Borlänge. Vi dansar i Pelarsalen, Forum i Kvarnsveden. Entré sker från Sveaborsgatan, källartrappa.

Kursledare: Marie Lindström och Carina Frelin

Frågor besvarar av kursledare Marie Lindström, 070-542 95 84







Kom och dansa med  
**Avesta folkdansgille**

dans/danslek för barn från 4 år och uppåt.

Varannan måndag, start 23/9 (totalt 6 ggr)

Kl.17-18

Logen Nyhyttan.

Kostnad 200 kr för hela året.

Avgiften inkluderar ett medlemskap i Svenska folkdansringen

Ledare: Marie Lindström 070-542 95 84

Mona Talus 070-430 13 26



Anmälan till Angelica Lind 070-286 35 21

# Dansledarutbildning del 1

För nya och mer erfarna dansledare. För både barn-, ungdom- och vuxenledare.

Den 9 – 10 november på Stiftsgården Rättvik handlar det om röstvård, kroppen, musik, samspel dansare och spelmän, dansteknik och kanske lite till.

Sista anmälningsdag är 3 oktober, eftersom Stiftsgården ska ha avbokning av rum m.m. senast den 9 oktober.

Kursavgiften innehåller enbart kurs inklusive mat. Boendet kommer till. Vi räknar just nu på hur mycket det blir och återkommer så fort det är klart.

SAVE THE DATE = skriv in datumet i almanackan!

Elisabeth Lindholm

PS Dansledarutbildning del 2, blir den 22 – 23 mars 2025. DS



Stiftsgården Rättvik. Foto: Tripadvisor



## Ungdomarna i Stora Tuna på väg till Nordlek...

Klockan var fem på morgonen fredagen den 12:e juli när två bilar rullade ut från Kvarnsveden för destination Arendal i Norge. Vi var fem ungdomar och en ledare som skulle på Nordlek för att dansa och spela i över en vecka. Tanken var att de i baksätet skulle sova några timmar men man hade mycket att diskutera och förtälja så det blev inte någon längre sovstund.

Första stoppet blev Torsby där vi provianterade konserver som vi skulle ha till middag senare under veckan. Vädret var strålande och snart var vi i Oslo, här gjorde vi ett längre stopp. För några av ungdomarna var det första gången i Oslo. Vi gick först upp på taket till Operahuset och såg på den fantastiska utsikten, för några blev det sedan en tur på stan medan en bil letade sig fram till Holmenkollen där vi såg på anläggningen och åt medhavd lunch. Till Arendal var det nu ytterligare ca 25 mil som blev lite trögare att åka men vi kom fram i tid innan middagen.

På ungdomslägret som vi skulle delta på fram till tisdagen var det över 100 ungdomar från Sverige, Norge, Finland, Grönland och Färöarna anmälda. Lägre var baserat på en skola lite utanför Arendal där vi skulle sova på luftmadrasser i klassrummen, som blev i det närmaste överfulla. Efter middagen blev det lekar utomhus innan vi somnade ganska tidigt efter den långa resan.



Följande dagar hade man i förväg valt kurser som vi skulle delta på. Våra ungdomar hade valt bli en bättre dansare och spelkurser. En favoritdans blev den Hallinginspirerade dans som alla ungdomarna övade in under lägret och som

man framförde under öppningsceremonin på stora Nordlek. Har vi tur kanske ni får se den live vid något senare tillfälle. Förutom dans kunde man också göra diverse småpyssel och förstås chilla och äta lite snacks.



På kvällarna och nätterna kunde man om man ville bli en dansare av färöisk dans och andra danser. Några såg också fotbollsfinalen i EM. Sista kvällen hade man festmåltid, då hade man dukat långbord i gymnastiksalen och det bjöds på soppa med potatis samt glass. Man sjöng allsång, i alla fall färöingarna och islänningarna (i de andra länderna har man tydligen glömt bort hur man gör). Därefter blev det gemensamma danser med en inledande polonäs.

Lägret slutade sedan på tisdagen med en utflykt till Raet nationalpark där man fick en guidad tur. Tur var det att vi inte flög då man fick ta med sig några vackra tunga stenar hem. Synd nog blev en av våra ungdomar sjuk redan första dagen på lägret och fick efter några tappra dagar i sängen lov att åka hem.

På tisdagen bytte vi så plats och skola. Nu fick vi bekanta oss med själva Arendal, vår skolövernattnings lög ca tio minuters gångväg ifrån centrum. (Dock rakt upp som mycket i Norge, tur att vi hade bilen!). På tisdagskvällen var det dags för den stora invigningen där ungdomarna deltog. Den blev väldigt lyckad även om regnet hängde i luften.

Sedan följde några dagar med ännu mera dans, fiolspel, kurser, dansuppträdanden, sena nätter för några, sol, parad, vackra dräkter, sightseeing i staden, shopping och utflykter. Arendal var en pärla till stad lite som samhällena på västkusten fast större. Dansa gjorde man i två salar på kulturhuset varav en stor, eller utanför dörren i ett stort uppsatt tält på torget eller 200 meter bort i mindre salar på kulturskolan och sedan var centrum med utecaféer, restauranger och havet/hamnarna aldrig mer än 100 meter bort. Fantastiskt roligt att kunna gå mellan de olika danspassen och få prova på danser från de olika länderna. Min personliga favorit var sedan festivalen på Färöarna finsk Minuette och den hade de både kurs på och dansade på kvällarna. Finska danser är otroligt roligt att dansa och nu fick jag ännu en favorit nämligen finsk tango på ring.

Största attraktionen i staden var en hiss som tog oss upp till "högsta" punkten i staden och varifrån man såg hela staden breda ut sig med hamnen och öarna runt omkring. Gott om parkeringsplatser fanns det också då parkeringshusen låg insprängda i bergen runt om staden.



Vi fick prova på att varje dag bre våra lunchmackor vid frukost för att äta till lunch. Efter någon dag uppskattar man den svenska modellen med skollunch/lunch. Middag fixade

vi vid flera tillfällen via våra inköpta konserver och Trangia kök, men som tur var fanns också Max (hamburgeri) i staden.

Sista dagen var det dräktparad för alla i form av ett bröllopsfölje. Först åkte brudparet med sina närmaste. De kom från det värdsarvslistade Saetesdal. Ett område inte långt från Arendal där kulturen har bevarats och dräkterna ser helt annorlunda ut från resten av Norge, lite mera som från Östeuropa, väldigt intressant. På kvällen blev det avslutning och några sista danser.



Hemresan gick rakt norrut i stället för efter kusten till Oslo och nu fick vi också se berg, djupa dalar, åka på serpentinvägar, och se snöklädda toppar i fjärran. Vi hann också titta på ett till världsarv nämligen stavkyrkan i Heddal som är Norges största. Otroligt att de kan ha över 20 stycken bevarade träkyrkor några så tidigt som från 1200-talet kvar.

Strax efter midnatt på söndagen efter 10 dygn borta på luftmadrasser och med ömmande fötter rullade vi åter in i Kvarnsveden. Bra jobbat av ungdomarna! För er som inte varit på Nordlek eller de mindre stämmorna. Ta chansen och träffa och se dansare från de övriga nordiska länderna, dansa, umgås och ha trevligt. Det är fantastiskt roligt!

Vi som var där: Isabell, Nova, Karolina, Ida, August och Anki vid pennan, och som fotograf.



# NÖRDLEK 2024



## Nordlek, Arendal, 15–21 juli, 2024

**Ett utökat Dalalag (11 st) deltog tillsammans med Kungsängens folkdansgille i folkdansfestivalen.**

**Måndag 15 juli.** Resan för vår del startade i Västerås där flera av Dalalagets deltagare steg på Kungsängens buss. Nästa stopp, Örebro, där ytterligare tre deltagare anslöt, och då blev bussen nästintill fullsatt. När alla kommit på bussen bjöd Kungsängen på snittar och bubbel. Mycket uppskattat.

Nu mot Karlstad och Carlstads sporthotell. På kvällen tränade vi vårt program på en lekplats med mjuk gummimatta. Helt obefintligt glid under skorna men vi kämpade oss igenom programmet, men Antonia, vår dansledare blev fundersam.

**Tisdag 16 juli.** På eftermiddagen kom vi till Arendal. Efter att ha installerat oss (några i stugby, några på skola och några på hotell) tog vi oss till hamnområdet, Pollen, platsen för invigningen av Nordlek.



Invigningen av Nordlek i hamnen, ute på flotte och bryggor.

Foto: Palle Peterson

En invigning vi sent kommer att glömma! Ungdomar stod för den spektakulära föreställningen i hamnområdet, med dans på bryggor samt även aktiviteter i vattnet. Det blev en bejublad föreställning med sång, akrobatik och dans såsom polska och halling. En fantastisk kväll trots lite regn.

På kvällen fridans i olika lokaler.

/Mia och Kent Rabb

**Onsdag 17 juli.** När frukosten var intagen transporterades vi med buss från Tromsöya, där vi bodde, till träningen vid Kanalplassen inför uppvisningen på kvällen.

Finsk tango fick vi lära oss på eftermiddagen på Sam Eydes Plass. Dans från Grönland, Saqisaaq och Tuluttoq, provade vi också.

Däremellan fick vi oss lite till livs innan uppvisningen då vi fick se Island, Norge, Finland och Åland i det nationella deltagandet där vi också deltog. Vårt inslag kallades "Från Ax till Limpa" och uppvisningen gick galant. Mycket applåder från publiken och Antonia var mycket nöjd.

Sen på kvällen var det dags att få lite god dryck. Den intogs tillsammans med skånska dansare på en trevlig restaurang i hamnen.

Kvällen avslutades med Leiadans (ledarledd dans) fram till kl. 22 då bussen körde oss tillbaka till Tromsöya.

/Anita Nylund



Grönländska laget

Foto: Palle Peterson

**Torsdag 18 juli.** Finsk menuett stod på programmet denna dag. Inte helt lätt men mycket vacker dans till passande musik.

På kvällen var det uppvisningsprogram av de nordiska länderna där man kunde rösta på sin favorit. Vi höll på Danmark som visade upp ett perfekt, proffsigt dansprogram. Sverigeinslaget med Kulturella folkdansgillet hade ett tema om midsommar som också var mycket bra. Vad kommer domarna att säga? Resultat får vi reda på vid avslutningen lördag kväll.

/Palle Peterson



*Delar av Dalalaget  
Foto: Palle Peterson*



**Fredag 19 juli.** Vi hade sovmorgon för bussen till stan gick inte förrän 11.15. Några av oss passade på att ta en promenad på stranden som låg strax nedanför herrgården. Nästan klarblå himmel, skrikande måsar och en öppen horisont mot havet. Göteborg och danska Skagen låg rakt över havet men så långt kunde man såklart inte se.



Väl framme i centrum stod "Framsyningskappleik" vid stora scenen på programmet. Först tävlade unga killar i Halling med hattspark. Grönländske Lars vann och alla jublade. Efter det visade nio olika dansgrupper upp sina program. Flera grupper hade valt ett tema som t.ex. "svensk midsommar", finnarnas "gröna boken", arg dragspelare och gammal dam eller norsk baldans. Juryn bestod av fyra domare från olika länder och publiken kunde också rösta.

Nu hade det blivit eftermiddag och vi fick ledigt flera timmar innan dansen började på kvällen.

Dalagänget passade på att åka upp i utsiktstornet

och väl uppe njöt vi av utsikten över Arendals hamn.

*Tromsöya, mot havet*

*Foto: Stina Hacker*

*Uppe i utkikstornet med Arendals*

*hamn i blickpunkten*

*Foto: Stina Hacker*

Vi åt på restaurang vid hamnen och gick sedan åt olika håll, det blev bad, shopping, utställningar, glass, fika mm. En del gick på "Nordisk folklore" och fick uppleva dansuppvisningar av mycket hög kvalitet.

Klockan 20 började "Leia dans" och under tre timmar hann vi bland annat med norsk polka, dansk kadrilj, finsk tuppdans och österbottnisk menuett från Tjock, som vi gått kurs i dagen innan.

Kvällen avslutades med en finstämd midnattskonsert i Arendals Trefaldighetskirka.

/Stina Hacker







Finsk "vild tuppdans"  
Foto Stina Hacker

**Lördag 20 juli.** Dagen inleddes med en liten sovmorgon innan dräkten skulle på och bussen till centrum avgå kl 10.45. Väl framme blev det uppställning för parad genom centrum. Först i paraden åkte häst och vagn med ett brudpar från Setesdalen, sedan kom flaggor och ca 1 500 dräktklädda dansare från hela Norden. Längs paradvägen stod våra musiker från olika länder och spelade.

Paraden genom Arendals centrum  
Foto: Marie Lindström



När vi kommit åter till Kanalplassen fick vi ett smakprov på hur ett traditionellt "setesdalsbryllaup" firas. En otroligt vacker brud och brudföljet spelade, sjöng och visade några danser.



Brud med följe, "setersdalsbryllaup"  
Foto: Marie Lindström



Brudföljet

Foto: Marie Lindström

Vi bjöds alla in till bröllopfesten för att gemensamt dansa de samdanser vi tränat på innan avfärd till Arendal. Många dansare blev det på torget!

Efter god mat på en fiskrestaurang fanns det lite fri tid. För min del blev det ett svalkande dopp i havet och i den bassäng som flöt i havet och en stunds vila på stranden.

Kl 20 inleddes kvällens dans. I tältet var det final i "spel till dans" och det fanns även möjlighet för de med gott minne att dansa samdanser från tidigare Nordlek. Vi sökte oss till "häng-på dans" med Finland där vi bl.a. dansade finsk tango på ring och avslutade sedan med lite polskor.

Kl 23 startade avslutningsceremonin. Det blev prisutdelning för de tävlingar som genomförts under stämman. Kompositionstävlingen vanns av en svensk med "tranevalsen" och KFG från Stockholm tog hem förstapriset i uppvisningstävlingen. Vi fick även se ett smakprov från vinnarna i "hattespark" och "skinnkompass". Efter att alla arrangörer och frivilliga avtackats avslutades stämman officiellt med att Nordleksflaggan lämnades tillbaka till ordförande Urban Lind. Nästa Nordlek, 2027, går av stapeln i Danmark.

Vi for hem med taxibuss strax efter midnatt för att packa och få några få timmars sömn.

/Marie Lindström

**Söndag 21 juli.** Buss avgick kl 07.00. Hemresan gick bra med enbart ett fåtal stopp.

Resumé, ett Nordlek som började med regn och en viss rörighet men som sen övergick till en strålande festival med solsken och värme.

"Oj, så mycket dans, oj så många trevliga bekantskaper man stötte på under veckan." Och ett stort tack till Antonia, vår dansledare som höll reda på allt och alla och som peppade oss så framgångsrikt.

En fantastisk vecka är till ända men bilder och minnen finns kvar. Nu ser vi fram emot Nordlek 2027, Danmark.

/Palle Peterson



\*



Det utökade Dalalaget

Foto: Åsa Källström





# *Dräktmarknad*

**LÖRDAG 21 SEP  
KL 14.00-16.00**

PLATS:  
**KVARNFORSKYRKAN**  
KVARNSVEDEN, BAKOM ICA KVARNEN



**BETALNING:**  
SWISH OCH KONTANTER

**INLÄMNING:**  
LÖRDAG 21 SEP KL 9.00-12.00  
DRÄKTER OCH DELAR

**UTLÄMNING:**  
LÖRDAG 21 SEP KL 17.00-18.00

[www.storatunafolkdansgille.se](http://www.storatunafolkdansgille.se)

19-20 OKTOBER 2024  
FORUM, KVARNSVEDEN,  
BORLÄNGE

## KURS I SKINNSÖMNAD

KARIN SKOGH

Lördag: 9.00-17.00

Söndag 9.00-15.00

Anmälan senast 10/10:

Elisabeth Lindholm

[elisabeth.lindholm@folkdansringen.se](mailto:elisabeth.lindholm@folkdansringen.se)

070-552 63 77

Kostnad: 1000kr medlem i folkdansringen

Ej medlem 1300kr

+ det material du behöver köpa och  
lunch till självkostnadspris.

Ingår fm- och emfika

Frågor om material: [karin@ateljlammet.se](mailto:karin@ateljlammet.se)





## Förlaget, Folkdansringen Dalarna

### Priser

<b>Bygdedansboken</b>	<b>125:-</b>
Spiralbunden bok. Polskor från Bohuslän, Dalarna, Gästrikland, Värmland och Västergötland	
<b>Bygdedanser från Dalarna</b>	<b>180:-</b>
USB-Minne	
<b>Bygdedansboken + Bygdedanser från Dalarna</b>	
Bok och USB-minne. Paketpris	<b>300:-</b>
<b>Orsapolska</b>	<b>200:-</b>
DVD-skiva. Dans-avsnitt mellan åren 1947 och 2000	
<b>Dalapolskor</b>	<b>200:-</b>
DVD-skiva. Uppteckningar av Johan Larsson	
<b>Orsapolska och Dalapolskor</b>	<b>300:-</b>
DVD-skivor, Paketpris	
<b>Min mormors danser</b>	<b>125:-</b>
Spiralbunden bok. Ragnar ”Ragge” Eriksson	
<b>Min mormors danser</b>	<b>200:-</b>
DVD-skiva. Ragnar ”Ragge” Eriksson	
<b>Min mormors danser</b>	<b>300:-</b>
Bok + DVD-skiva. Paketpris	
<b>En dansande spelman</b>	<b>180:-</b>
USB-minne, Erik Björkman	
<b>Svenska Folkdanser, del 2 – ”Blå Boken”</b>	<b>200:-</b>
Bl.a. Polskor från Dalarna, Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Bohuslän OBS Engelsk version	
<b>Diverse</b>	
Skoskydd, per par	10:-
Regncape	50:-
Dancesocks, per par	100:-
Folkdräktsstrumpor vita, röd eller mörktblå	150:-
USB-Minne med Folkdansringens logo, tomt	25:-
Reflexväst	25:-

Kontakt tas med Elisabeth Lindholm om du vill köpa något.



## Kalendarium

Här kan ni som förening lägga in information angående aktivitet av allmänt intresse för övriga i distriktet. Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vad som kan vara aktuellt

### Augusti

28 Styrelsemöte 5, digitalt

### September

15 Planeringsdag för år 2025, Siljansnäs

15 Upptaktsträff, Folkdansringen Dalarna, Siljansnäs

21 *Folkdräktsmarknad, Stora Tuna Folkdansgille*

*OBS! Plats: Kvarnforskyrkan*

20–22 Riksforum i Malmö

21–22 Riksstämman i Malmö

### Oktober

12–13 Danskurs, Fart och fläkt, Avesta

19–20 Skinnsömnadskurs - Forum, Kvarnsveden, Borlänge

26 Folkdansringen Dalarna Höstmöte, Ludvika/Gonäs,  
Ludvika Folkdansgille

26 *Samkväm efter Höstmöte, Ludvika Folkdansgille*

### November

1 Manusstopp nr. 4

9–10 Dansledarkurs för barn-, ungdom- och vuxenledare,  
Stiftsgården Rättvik

Insända artiklar till Dalaringen skall helst skrivas i wordformat, vilken bifogas i e-postmeddelandet. Text skriven direkt i e-postmeddelanden kan också accepteras.

Artikelns författare skall vara angiven.

På eventuella foton skall det anges vad som avbildas och fotografens namn.

Artiklar skickas som e-post till

[dalaringen@folkdansringen.se](mailto:dalaringen@folkdansringen.se), det är kopplat så att alla i redaktionen får allt insänt vidarekopplat till sin egen privata e-postadress.



---

## Dalaringen

Årgång 53

Nummer 3–2024

Utgiven av Folkdansringen Dalarna

Ansvarig utgivare: Elisabeth Lindholm

Redaktion:

Helene Bergman Jansson, Ragnar Hansen, Carin Wikström.

e-post: [dalaringen@folkdansringen.se](mailto:dalaringen@folkdansringen.se)

Distriktsadress:

Folkdansringen Dalarna  
c/o Roland Berg  
Blomsterstigen 8  
784 68 Borlänge

Fakturaadress:

Folkdansringen Dalarna  
c/o Jonny Wikström  
Långbäcksgattu 14  
793 60 Siljansnäs

Distriktets hemsida: [folkdansringen.se/dalarna](http://folkdansringen.se/dalarna)



**Folkdansringen  
Dalarna**

Distrikt av Svenska Folkdansringen